

Vulcano ~~dicembre~~<sup>ottobre</sup> 21-  
2006

Ja, dan boek je zo maar 'n  
kuurreis, geplukt van internet?

En dan weet je toch niet echt wat  
je kan verwachten.

En dan blijkt dat 't je stoutste  
verwachtingen overstreft.

Alles, maar dan ook alles was heerlijk.

Je sjees, 't eten, de overweldigende  
omgeving. Annemarie, Sandra en  
niet te vergeten die lieve fantastische  
Luciano, die ons zo verwend heeft  
met al dat heerlijke eten. (Maar niet  
meer iemand voor de verkorte route  
terug v/d vulkaan meenemen want dat  
zorgt voor paniek!)

Tutti era fantastico. A la prossima  
volta. e a dopo. (18 novembre)

Dikke, dikke kussen voor jullie van 'n heel ferreden  
Annie